

Lief gedichtje

Dit is een lief gedichtje
Voor mensen met een sip gezichtje
Ga maar lekker lopen buiten
Waar de vogels voor je fluiten

Verwarm jezelf met zonnestrallen
En laat je zorgen maar verdwalen
De wind raapt ze op en neemt ze mee
En dumpst ze in de verre zee

De zee slurpt al die zorgen op
En kotst ze uit in schuimig sop
Zo ben jij van die troep bevrijd
En heb je gratis badschuim, zelf bereid

Einde.



© Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, door geluidsopname- of weergaveapparatuur, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.